

honderden nodig zijn. Bij mijn thuiskomst is de hele stad onrustig en men verwacht ieder moment de Fransen.

Maandag 22 december

Vannacht was het vrij rustig. Mijn dag doorgebracht met huisvisites.

Woensdag 24 december

Gestudeerd. De geruchten over vrede of tenminste een wapenstilstand nemen meer en meer toe.

Donderdag 25 december, Eerste Kerstdag.

Ik heb 's morgens de kerkdienst gehad. 's Middags de collega.

Vrijdag 26 december, Tweede Kerstdag.

's Morgens preekt collega, ik 's middags. Over het geheel is er weinig volk op de kerstdagen in de kerk. Bij het uitgaan van de kerk komt er weer een regiment van Oranje-Drenthe over de Waal om naar de Maaskant te marcheren.

Burgemeester van der Steen is daags tevoren vertrokken en heeft zich met een boot laten overbrengen.



Zaterdag 27 december

Deze dag is bijzonder gedenkwaardig.

Vermoeid door het preken blijf ik wat langer liggen. Ik hoor in de verte schieten, maar denk hier verder niet op door, maar ik ben nog niet opgestaan of wij horen direct dat de Fransen de Maas over zijn gestoken. Ik kleeid me zo snel mogelijk aan en ga overal mijn licht opsteken. Het is nog nauwelijks half tien of wij horen het geweervuur aan drie poorten. Al onze troepen slaan op de vlucht. De Fransen hakken de poorten open of komen over de binnengracht door de huizen de stad binnen. Door onze straat zien wij de Hollanders terugtrekken en de Fransen al schietende